

**BİR
HAK HUKUK
ADALET
MASALI**

HAKHUKA ORMANI



HAK

Kafayı buraya
yapıştırın.

HUKUK

Kafayı buraya
yapıştırın.

Kafayı buraya
yapıştırın.

ADALET



Karşılıklı
yapıştırın.

Karşılıklı
yapıştırın.

HAKHUKA ORMANI

Ormanın derinliklerinde, yemyeşil bir vadide Aslan, Zürafa ve Fil çok iyi arkadaşlardı. Bu üç arkadaş, ormandaki hayvanların mutlu ve huzurlu yaşamasını sağlamak için her zaman birlikte çalışırlardı.

Ama bir gün, ormanda büyük bir sorun çıktı!

Bir sabah, ormanın en güzel gölünün başında bir tartışma başladı. Tavşan, Kaplumbağa ve Sincap, gölün kenarındaki en güzel meyve ağacını paylaşamıyordu.

Tavşan: "Bu ağaç benim! Buraya ilk ben geldim!"

Kaplumbağa: "Hayır, ben her gün buraya su içmeye geliyorum, ağaç benim hakkımdır!"

Sincap: "Ama ben bu ağaca tırmanıp meyveleri topluyorum, o yüzden ağaç bana ait!"

Tartışma o kadar büyüdü ki, bütün orman hayvanları gölün başına toplandı. Herkes bağıyor, kimse birbirini dinlemiyordu. Tam o sırada Aslan, Zürafa ve Fil olayı duydu ve hemen göle koştu.

Aslan, bu kargaşanın durulması için ne gerektiğini biliyordu ve seslendi: "ROOAR! Hadi sakin olun, arkadaşlar! Bu sorunu çözmek için önce 'hak' ve 'hukuk' nedir, onu anlamalıyız."



Aslan, arkadaşlarına dönerek açıkladı:

'Hak, herkesin eşit şekilde sahip olduğu şeylerdir. Mesela, bu gölden su içmek hepimizin hakkı! Hukuk ise bu hakları korumak için koyduğumuz kurallardır. Eğer kurallara uymazsak, haksızlık olur. Sonra böyle sorun çıkar. Kimse ne yapacağını bilemez, birbirine güvenmez. Şimdi bu ağaç meselesini adil bir şekilde çözelim!"

Zürafa, uzun boynunu uzatarak ağacı inceledi ve dedi ki: "Bu ağaç ormanın ortak ağacı, yani hepimizin hakkı var! Ama adil bir şekilde paylaşmalıyız. Adalet, herkesin hakkını alması demektir. Hadi bir plan yapalım!"

Zürafa'nın önerisi şuydu:

Tavşan, sabahları ağacın meyvelerini toplayacak.
Kaplumbağa, öğlenleri ağacın gölgesinde dinlenecek.
Sincap ise akşamları ağaca tırmanıp meyve yiyecek.
Böylece herkes ağaçtan faydalanacaktı!

Ama Sincap itiraz etti: "Ben daha çok meyve istiyorum, çünkü tırmanmak için çok enerji harcıyorum!"

Fil, kocaman hortumuyla nazikçe Sincap'ın omzuna dokundu ve dedi ki: "Sincap, adalet sadece senin daha çok alman demek değil. Adalet, herkesin ihtiyacına göre pay almasıdır. Sen tırmanırken daha çok enerji harcıyorsun, haklısın. O yüzden sana bir ekstra meyve verelim, ama diğerlerinin de hakkı var!"



Fil, bir kütük buldu ve üzerine bir çizelge çizdi. Herkesin sırasını ve hakkını yazdı. Sonra bu çizelgeyi ağaca astı. "Bu bizim hukukumuz olacak! Kurallara uysak, kimse haksızlığa uğramaz," dedi.

Tam o sırada, ormanın yaramaz Maymun'u ağaçtan atladı ve çizelgeyi yırtmaya çalıştı! "Ben kurallara uymam, bütün meyveler benim!" diye bağırdı. Ama Aslan, Zürafa ve Fil hemen harekete geçti.

Aslan, Maymun'u yakaladı: "Herkesin hakkı var, Maymun! Haksızlık yapamazsın!"

Zürafa, yeni bir çizelge yaptı.

Fil ise Maymun'a, "Herkesin hakkını korumamız için senin de kurallara uyman gerekir. Adil olursak hepimiz kazanırız!" dedi.

Maymun, biraz düşündü ve "Haklısınız, özür dilerim," dedi. Sonunda herkes sırayla ağacın meyvelerinden yedi, gölgesinde dinlendi ve gölden su içti. Orman yeniden huzurlu bir yer oldu!

Aslan, Zürafa ve Fil, tüm hayvanlara dönerek dedi ki: "Hak, hukuk ve adalet çok önemli! Hak, hepimizin eşit olduğu şeylerdir. Hukuk, bu hakları koruyan kurallardır. Adalet ise herkesin hakkını almasını sağlar. Eğer adil olursak, ormanımız hep mutlu bir yer olur! "

